

Twee centimeter ijs...

Af en toe eens vragen of alles OK is

Ik word wakker met een voorzichtig zonnetje op m'n tent. Vanonder mijn dons lijkt 't wel zomer, maar dat valt toch nog tegen, het is koud. Eerst maar gauw thee maken, besluit ik slaperig. Maar er komt geen water uit de zak. Na inspectie zie ik een ijslaag van 2 cm. Met een haring is dat gauw opgelost. Waar komt die kou toch vandaan ?

Als m'n primus brandt word ik langzaam verder wakker. Ik kijk om me heen. Bekijk het ijs op de tent. Een enkeling scharrelt al rond. Ik herinner me flarden van een droom (ingekort, red.):

...ik zit in een sporthal. Tussen een hoop mensen, wel 250. Ze kennen elkaar allemaal lijkt 't, er worden een hoop handen geschud, gezoend en veel gepraat. Als er eentje op een verhoging begint te praten wordt 't stil.anderen mogen soms ook wat zeggen. In een apparaat, dat naast mij op een stoel ligt. Echt goed doet ie 't niet. Tot mijn schrik krijg ik dat ding steeds weer in mijn handen gedrukt, ik ben daarmee microfoonbewaarder...

....ik merk dat ze wel praten, maar eigenlijk niet echt luisteren. Een enkeling doet naar tegen anderen, er zitten groepjes in de zaal, er wordt geroepen en soms hard geklapt. Eéntje, met een rode broek aan, loopt al bij het begin de zaal uit.

...Ik ben een paar maanden geleden lid geworden omdat ik lekker wil kamperen, ik had gehoopt dat deze vergadering daarover zou gaan. In plaats daarvan gaat 't over getallen, over regeltjes. Sommigen lezen stukjes voorweer loopt er iemand kwaad de zaal uit.

Er is nog iemand anders die veel praat, hij heeft een brillette boven op zijn hoofd. Hij praat levendiger, hij lacht soms, het gaat wel over geld, maar hij legt 't uit zodat ik kan begrijpen wat hij bedoelt...

... ik zou wel weg willen, maar als ik opsta valt dat erg op, en ik wil ook geen verkeerde indruk maken. Gelukkig heb ik m'n i-pad bij me om de tijd te doden...

Ik kijk om me heen. Ik kijk uit op de kampvuurkuil. Rechts van mij staat het grote veld vol met allerlei kleine tentjes, een stuk of 12. Ruige bush-

crafters, enig-en, een jong stel dat net de eerste nacht in hun nieuwe mier heeft doorgebracht. Links, scharrelend in en rond 15 caravans, een stel ex-wereldreizigers, bergbeklimmers, langeafstandwandelaars en fietsers. Wat een club...

Was 't wel een droom ? Ik herinner me ineens nog iets anders: mensen haken af door weinig gastvrije opvang op de terreinen. Vaak door de kampmeesters vermoed ik. Ik neem me voor om vanaf nu extra voorzichtig te zijn met nieuwe gezichten. Af en toe eens vragen of alles Oké is, en of ik misschien ergens mee kan helpen... zeker als ik kampmeester ben. Als iedereen dat doet komt 't vast nog wel goed. Dan kunnen we het ijs weer laten smelten.

Rik

Kamperen in Europa

Noorwegen

Wij zochten een camping die gunstig gelegen was t.o.v. de veerboot van/naar Frederikshaven. Zo doende kwamen wij 3km ten noorden van Evje terecht, op camping 'Oddestemmen' aan de weg naar Gautestad.



De camping is makkelijk te vinden, bebost, met vlak grasveld (wel een beetje stenig) en een snelstromend beekje. Voor kinderen valt er op en rond het terrein veel te 'rommelen'. De meeste bezoekers hebben Noorse en Duitse nationaliteit. Het is niet echt een natuurterrein, maar het is er wel heerlijk rustig en we hebben het hier dan ook langer gestaan dan de bedoeling was. Een steenslijperij op het terrein is de moeite van een bezoekje waard. www.oddestemmen-camp.no

L. van Wendel de Joode

Frankrijk

Voor wie met de tent in Auvergne terecht komt is er een heel mooie camping in La Bastide. De camping bestaat pas een paar jaar en is in terrassen aangelegd tegen de heuvel aan. Caravans kunnen het terrein niet op en auto's worden niet op het terrein toegelaten, ook niet om tent en toebehoren op de kampeerplek te brengen. De omgeving is (zeer) rustig en uitermate geschikt om te wandelen en te fietsen. De Puy Mary is voor wandelaars in de buurt, voor auto's en fietsers ruim 40 km rijden. De beheerders zijn behulpzaam en bijzonder vriendelijk, we vonden het jammer dat we weer verder moesten.

De bijgaande scan is van Michelinkaart nr. 76 Je volgt de D922 van Mauriac naar Aurillac tot St. Martin Valmeroux. Linksaf de D37. Rechtsaf de D35 tot St. George, daar Linksaf de D42. Deze volgen tot vlak voor La Bastide (10 huizen). Voor de brug rechtsaf de onverharde weg op, et voilà.

Veel plezier toegewenst en een fijne vakantie,

Gertjan Jongenelen



Ook een aanbevelenswaardig terrein bezocht? Laat het weten aan buitenspoor@kampeerclub.nl Je recensie vindt dan een plaatsje in dit blad. Als het terrein een internetadres heeft nemen we het ook op in de lijst op de ledensite > algemeen > kamperen > in het buitenland.

Clubembleem

In Buitenspoor van mei 2003 zijn wij uitgebreid ingegaan op ons clubembleem, de afgeleiden ervan en de betekenis. Hoog tijd om het geheugen weer eens op te frissen, heel wel passend bij ons 100-jarig jubileum. Hier - ingekort - het betreffende stuk dat destijds grotendeels werd geschreven door Hans Sanders.

De clubwimpel

NTKC werd op 5 mei 1912 opgericht. Op 31 augustus van dat jaar werd het eerste clubkamp gehouden in Bussum. Op de uitnodigingskaart voor dat kamp staat al het vlaggetje afgebeeld, zoals we dat nu nog kennen.



Het insigne en logo

Op het handboekje van 1913 dat verscheen nadat de statuten van de club koninklijk waren goedgekeurd, staat voorop het 'hekje'. Dit werd het clubembleem met als eerste toepassing het insigne, de in die tijd veel gedragen speld voor op het revers.



Opmerkelijk is dat de vorm praktisch overeenkomt met de vorm die we nu kennen: als het ware negen geschakelde kubussen. Na 1913 wordt het teken wat langer uitgerekt.

